

BILDA EN

# STUDIECIRKEL

I HÖST



**HUR SKA MAN LEVA?**

*En bok som tar tron på allvar*

**TRE DELTAGARE RÄCKER!**

*Så enkelt startar du studiecirkel*

**LÄS UR BOKEN**

*Frågor och svar  
från förr*

*Gamla och unga  
tillsammans*

**SAMTAL OM KRISTEN LIVSSTIL UTVECKLAR OSS!**

# Ta CHANSEN

*att skapa ett nyttigt samtal som förenar gamla och unga i din församling!*

**Boken Är det synd att tro på tomten?** tar den kristna tron på allvar och utmanar läsaren att reflektera över hur och varför den kristna livsstilen förändrats.

I en studiecirkel kan du och andra pingstväänner få till ett konstruktivt samtal som hjälper oss att leva som kristna i dagens samhälle.

## **Vad kan vi lära oss av syndakatalogen?**

Somliga har smärtsamma minnen från syndakatalogens tid, andra är så unga att de inte kan relatera till den.

En studiecirkel kring boken *Är det synd att tro på tomten?* handlar om att

ta del av ett historiskt tidsdokument och att samtala om vad en kristen livsstil innebär i dag.

## **Samtal utvecklar oss**

Trots att kyrkan är en mötesplats för människor som delar samma tro, är det inte alls självklart att vi delar med oss av varandras tankar och erfarenheter.

Genom att sitta ned i en studiecirkel har du möjlighet att på djupet ta del av tankar hos gamla och unga. Det bidrar till en personlig utveckling hos dig. Dessutom får du själv bidra till andras utveckling! ●

# TRE enkla steg

- 1 Kontakta Solveig Westerbom eller kontaktperson på närmaste regionkontor
- 2 Samla minst tre deltagare
- 3 Kom övererens i gruppen om en studieplan som omfattar nio studietimmar á 45 minuter. Dessa kan fördelas på tre sammankomster

## För mer information

Kontakta Solveig Westerbom på Studieförbundet Bilda

E-post: [solveig.westerbom@bilda.nu](mailto:solveig.westerbom@bilda.nu)

Telefon: 08-727 17 16

[www.bilda.nu](http://www.bilda.nu)

*eller...*

Metusalem förlag

E-post: [metusalem@telia.com](mailto:metusalem@telia.com)

Telefon: 0739-71 44 68

[www.metusalem.se](http://www.metusalem.se)



Studiecirkeln anordnas av Studieförbundet Bilda i samarbete med Metusalem förlag

# Hur ska man leva?

På 1950-talet hade Lewi Pethrus ambitionen att pingstvännerna skulle få svar på sina frågor om synden. I tidskriften Den Kristne fick pingstvännerna från hela landet möjlighet att skicka in sina frågor, och det var många som tog vara på möjligheten. Svaren blev ofta svart-vita och utifrån den tidens värderingar och bibeltolkningar.

Mycket har hänt sedan 1950-talets pingströrelse, men fortfarande finns det anledning att titta i backspegeln och reflektera över den utveckling som har skett. Många är de pingstvännerna som kan vittna om uteslutningar och tillrättavisningar av skäl som i dag kan framstå som absurda. Men bland många finns också en förståelse för att dåtidens pingstvännerna var barn av sin tid.

I boken Är det synd att tro på tomten? återges ett hundratal autentiska frågor och svar ur Den Kristne. Dessutom intervjuas ett 30-tal pingstvännerna i dagens församlingar. Deras reflektioner kan inspirera till samtal i en studiecirkel. Tillsammans kan gamla och unga samtala vidare om vad en kristen livsstil innebär och hur synen på rätt och fel har förändrats. ●

## Medverkande i boken

STANLEY ALMQVIST *om teater*

BENGT SÄKER *om blodmat*

GUNILLA SEHLIN *om applåder*

JAN OLANDER *om frälsta som gifter sig med ofrälsta*

BENGT ISAKSSON *om Luciafirande*

MATTIAS BÄHR *om Svenska kyrkan*

TOMMY SANDQVIST *om hårfrisyrer*

MARIE NORDVALL *om pingstvännerna som sällan går i kyrkan*

SUSANNE BORÉN *om utseendets betydelse*

CONNY SÖDER *om spel med pengar*

HELENA RUNHAMN *om att ha ofrälsta kompisar*

KARIN SJÖGREN *om kvinnans ställning i församlingen*

BERTIL OLINGDAL *om ordet "bej"*

CHARLOTTE NORDLING *om tajta jeans*

ROLAND MALMBERG *om bibliska begravningar*

BERYL ORRBECK LINDEMAN *om att vara kvinna och pingstpastor*

GUSTAF HEDSTRÖM *om att vara äldstebroder och sälja tobak*

KICKI ROSÉN BEJSTAM *om andlig musik*

URBAN KLINTENBERG *om egen-  
domsgemenskap*

BERNT BROBERG *om tionde-  
givandet*

TORBJÖRN FRIBERG *om pingst-  
vänner som kör taxi*

LISA AGNEBRINK *om att spela  
sällskapsspel*

MARIA CEDER *om att gå på  
konditoriet*

ROLAND NILSSON *om att inte  
skaffa fler barn när man kan*

SANDRA HENNINGSSON *om dans*

MAGNUS DAHLGREN *om krogen*

ANGELIKA HARRYSSON *om  
frisöryrket*

JÖRGEN RINGBÄCK *om att jobba  
på söndagar*

CHARLOTTA EDSTRÖM *om att  
gå på bio*

# Författaren OM BOKEN

– Jag hoppas att studiecirkelarna ska hjälpa oss pingstvännerna att våga prata om vad som är rätt och fel. Ingen vill tillbaka till syndakatalogens tid. Men genom det goda samtalet kan vi alla utvecklas och lära oss att tolka Bibeln på ett sunt sätt. Att samtala om kristen livsstil är konstruktivt. Konstigt nog är det ovanligt med studiecirkel i pingströrelsen. Kanske för att vi inte är vana vid att samtala öppet om våra innersta tankar.

Daniel Jansson är journalist och medlem i Filadelfiaförsamlingen i Uppsala. ●

*”Att samtala om kristen livsstil är konstruktivt.”*

I boken medverkar även religionshistoriker Christer Hedin som analyserar hur och varför pingstvännernas livsstil har förändrats.

# UR BOKEN

## Är det synd att tro på tomten?

*Så här ser det ut på många sidor i boken Är det synd att tro på tomten? Frågor och svar från förr varvas med pingstvännen ur dagens pingstförsamlingar. Många delar med sig av egna erfarenheter och beskriver vad de själva betraktar som synd, eller vad de anser kan leda till att man missar målet.*

### **Pingstvännen förr**

#### **Ur Den Kristne nr 12, 1948**

**FRÅGA:** Kan en syster, sedan hon blivit frälst, fortsätta i sitt yrke som hårfrisör-ska?

S.N.

**SVAR:** Det blir en samvetssak, som personen själv måste avgöra inför Gud.

### **Pingstvännen idag**

#### **Angelika Harrysson är frisör och medlem i Betaniaförsamlingen i Rönning**

– Jag kan inte förstå hur man kunde resonera så. Det är ingen samvetssak att vara frisör, det är som vilket yrke som helst. Och det behövs kristna i alla yrken i samhället.

Angelika Harrysson är född 1958 och blev frälst som tonåring. Det var väckelse på Åstol och massor av ungdomar blev frälsta. Hon minns att det fanns många diskussioner om hur man skulle

vara klädd och se ut i håret. Därför var det kanske inte konstigt att en nära bekant ifrågasatte hennes val av utbildning till hårfrisörska.

Angelika Harrysson berättar att hon åtskilliga gånger har fått berätta för kunder om sin kristna tro. I salongen är hon bekant med alla sina kunder och det räcker med att hon berättar om dottern som går pastorsutbildning för att samtalet ska leda in på tro.

– Jag är inte påflugnen med min tro, det kommer naturligt. Om jag ser tillbaka så har jag verkligen fått prata med folk som inte går i kyrkan. Det hade jag inte en tanke på när jag valde att utbilda mig till frisör.

Det var länge sedan Angelika Harrysson hörde någon pingstvän kritisera medlemmar som skaffar sig moderiktiga frisyreer.

– I dag är det väl snarare de som går i kyrkan som är mest snygga i håret. ●

## **Pingstvännen förr Ur Den Kristne nr 5, 1948**

**FRÅGA:** Är det synd att vissa andliga sånger?

*Oviss broder.*

**SVAR:** Nej, men mindre passande.

## **Pingstvännen i dag Kicki Rosén Bejstam är musikansvarig i Smyrnaförsamlingen i Göteborg**

– Den som frågade det här ville kanske veta om han var inne på rätt spår och vad andra skulle tycka om han visslade. Nu uppmuntras individualismen, man ska tänka själv och var och en ska bli salig på sin tro. Så är det i hela samhället.

Kicki Rosén Bejstam är född 1965, hon blev frälst i 20-årsåldern och har sedan dess bland annat läst fem år på Musikhögskolan i Örebro. Efter fem år som musikansvarig i Smyrnaförsamlingen, en av Sveriges största pingstförsamlingar, har hon lärt sig att det finns vitt skilda åsikter bland medlemmarna om vilken musik som lämpar sig bäst i kyrkan. Musikstilen kan också vara en bidragande faktor när man väljer församling.

– Det är väldigt olika vad folk upplever som andlig musik i kyrkan. Alla som uttrycker stöd för en viss musikform tror att de har rätt. Men jag tror att det

handlar mer om musikaliska erfarenheter. Musik förknippas med minnen, man får samma känslor som man hade vid ett tidigare tillfälle.

I församlingens musikliv finns orkestrar, popband, storband och lovsångsteam. En sak har de gemensamt, menar Kicki Rosén Bejstam; det kristna budskapet.

– Vi ser musiken som en dörröppnare till känslolivet, social gemenskap och Gudsmöte. Musiken får bli ett uttryck för vad vi vill säga i mötet.

Finns det någon musikstil som inte fungerar i kyrkan?

– En söndag förmiddag kanske inte alla musikstilar passar. Ett hårdrocksband till exempel kanske skulle stänga fler dörrar än det öppnar. Men det finns andra samlingar det skulle fungera utmärkt på. ●

*”Det är väldigt olika vad folk upplever som andlig musik i kyrkan. Alla som uttrycker stöd för en viss musikform tror att de har rätt.”*

# *Det är enkelt*

## *ATT STARTA STUDIECIRKEL!*

### **Enkelt**

För att en cirkel ska godkännas krävs

- Tre sammankomster
- Nio studietimmar á 45 minuter
- Minst tre deltagare, inklusive ledaren

### **För mer information**

Kontakta Solveig Westerbom på Studieförbundet Bilda

E-post: [solveig.westerbom@bilda.nu](mailto:solveig.westerbom@bilda.nu)

Telefon: 08-727 17 16

[www.bilda.nu](http://www.bilda.nu)

*eller...*

Metusalem förlag

E-post: [metusalem@telia.com](mailto:metusalem@telia.com)

Telefon: 0739-71 44 68

[www.metusalem.se](http://www.metusalem.se)



**Studiecirkeln anordnas av Studieförbundet Bilda i samarbete med Metusalem förlag**